

Achtergelaten kinderen

Het gebeurt nog steeds dat kinderen worden verlaten/achtergelaten omdat ze ongewenst zijn. Gelukkig worden ze niet op straat te vondeling gelegd, maar in het ziekenhuis na de geboorte achtergelaten. Soms komen ouders er op terug en vaak ook helemaal niet. Dan wordt de kinderbescherming ingeschakeld en gaat de hele bureaucratie van de kinderbescherming in gang. De kinderbescherming is de gene die dan verantwoordelijk is voor deze kinderen en zij moeten dan pleeggezinnen zoeken, waar de kinderen geplaatst kunnen worden. Het klinkt simpel, maar het begint al vaak met een kink in de kabel, wanneer er niet voor afstand getekend wordt. Dat is vaak al een touwtrekkerij, want als de ouders het kind hebben opgegeven bij het gemeentehuis, krijgen zij de kinderbijslag. In Roemenie krijgen ouders alleen de eerste 2 jaar kinderbijslag en later als het kind naar school gaat loopt het via de school en noemen ze het schoolgeld. Het is niet goed te keuren, maar wel te begrijpen, want een sociale uitkering wordt vaak afgewezen als mensen een grote tuin hebben. Dan is het de bedoeling dat zij daar hun eigen eten telen. Maar wat doe je als je geen geld hebt, dus ook niet voor gereedschappen, zaad en bestrijdingsmiddelen. 80-90% van deze groep zijn zigeuners, en er zijn ook armen Roemenen en Hongaren.



Aron op de bovenste foto heeft een pleeggezin gekregen. Deze foto is van 4 mei en de andere dag werd hij opgehaald door zijn nieuwe ouders. Hier onder ligt Alexandro; hij is geboren met een gewicht van 800 gr en de reden dat



hij niet naar huis is volgens zijn moeder is dat hij nog te zwak is en zijn broertjes en zijn ouders zijn bang dat hij de griep zou krijgen. Hij is net zo oud als Aron, beide zijn hier 2 maanden. Of Alexandro zijn moeder erop terug komt staat nog te bezien. Maar voorlopig heeft zij nog geen afstand getekend.

Dan hebben we nog een verdrietig meisje Varga Ilona (hier gebruikt men de achternaam eerst en dan de roepnaam) zij is iets jonger dan de 2 jongens.

Voor haar moet nog een pleeggezin

gevonden worden. Maar we hebben in het ziekenhuis een heel goede maatschappelijk werker, die ook verbonden is aan de nieuwe wezenstichting die opgericht is, door de initiatiefnemer van Gipsy Mission Hongarije. Zijn naam is Daniel en woont in de buurt Debreceen Hongarije. Vorig jaar maart is de "Christelijke Stichting voor Wezen" opgericht en het is de bedoeling om zo veel mogelijk achtergelaten kinderen in samenwerking met het ziekenhuis en de kinderbescherming geplaatst te krijgen in Christelijke gezinnen. Wat geweldig is, omdat deze kinderen dan ook bij het woord van God opgevoegd mogen worden en zo mogen leren wie de Heere is en wie de Here Jezus is en dat Hij van ze houdt. We hopen dat deze kinderen ook de roep van de Here in hart voelen en besluiten om hem te mogen volgen en zo het eeuwige leven te verwerven, want uiteindelijk is dat toch het allerbelangrijkste hier op aarde.



Zelf hebben we ook een klein meisje bij ons in huis gekregen. Zij was 11 dagen toen de hulpvraag bij ons kwam. Eerst werd er gesuggereerd voor een tijdelijke periode, maar langzaam aan ziet het er naar uit dat ze toch wel langer zal blijven. Ze is geboren op 3 april en zou in de eerste instantie blijven tot november, maar nu ruim een half jaar later is ze er nog. Ze heet Debora en ze is een hele blij baby. Het gaat goed en zij ontwikkelt zich als Hollands welvaren.

*Hartelijke dank voor jullie support.
Gods zegen van Harmen en Janny*